

De Perfectie Nabij...

... Zo zou je de rit naar Halle - en terug - kunnen samenvatten. Een droomweer, ideale gangmaking door Luc en Ward, een homogeen peletonnetje. Er werd geklommen en gedaald dat het een lieve lust was, met tussendoor tijd voor een leuke band en een vrome canon. *Avee, avee, avee Maria*. En Galmaarden lag net achter ons alvorens de kerk in de fik ging.

Begint eer ge bezint. Een kattewasje, een scharrelontbijt, twee koppen koffie waarvan er één voor Leen, en een pak lol. Allemaal dingen die moeten gedaan zijn alvorens devoot pilaren te gaan bijten. Het weze gezegd dat de priester van dienst met hoog entertainment gehalte zijn gelovigen in de hand hield. "In *Brussel-Halle-Vilvoorde onze Lieve Vrouw van Vlaanderen komen vieren...*" Als wou hij er aan toevoegen - maar kon hij zich net inhouden - : "Ge moet daar helemaal zot voor zijn". Bij mijn weten is er maar één in slaap gevallen...

Voor zover er nog twijfel mocht over bestaan : de mutatie van Wielertoeristen naar Wielertrappisten is onherroepelijk ingezet, en onomkeerbaar. Getuige daarvan de foto hieronder. Onze vier bedevaarders naar Rome zijn er duidelijk klaar voor, en als ze rijden zoals vorige zaterdag, gaan ze er niet alleen veel deugd aan hebben, maar ook veel plezier. Als ik Johan was zou ik toch nog éne keer gaan biechten alvorens aan te zetten.

Wat gezegd van onze twee tieners Thijs en William ? Argeloos en roekeloos zo'n avontuur aangaan aan 175 omwentelingen per minuut ? Als groentjes mee met een kudde ervaren terters ? En dat ge dan eens een dipje krijgt, ach wat, die oude rotten hebben altijd wel een tovermiddeltje mee... weliswaar voor 18+ers... Chapeau, zeg ik !

En ja, het zijn er 33, die kanonballen van Halle. Net zoals het aantal cc in de pinten van de Vierschaar... als ze (nog) vol zijn tenminste. Maar om dat te kunnen vaststellen moet ge nen rappen zijn.

